

21 mei 2022
Johannes de Heer
ZANGAVOND



Aanvang: 19.30 uur
Gastheer: ds. Th. Niemeijer
Organist: Maarten Barneveld
Organisatie: Gospelkoor Eternal Joy

De liederen uit de bundel van Johannes de Heer zijn over het algemeen bekend en geliefd in Christelijk Nederland. In veel kerken worden ze nog wekelijks gezongen, in andere kerken zijn ze wat meer op de achtergrond geraakt. Dat neemt niet weg dat voor veel mensen de melodieën aansprekend en de teksten geliefd zijn. Een herkenbare wijs die uitnodigt om mee te zingen.

Samen met ds. Theo Niemeijer organiseert Maarten Barneveld zangavonden waarbij de liederen uit de bundel van Johannes de Heer centraal staan.

Theo Niemeijer is nauw verwant met het werk van Johannes de Heer. Jarenlang was hij directeur van Het Zoeklicht, opgericht door Johannes de Heer. Nog steeds is hij daaraan verbonden als redacteur.

Tijdens de zangavonden vertelt Theo Niemeijer over het ontstaan van de welbekende liedbundel en geeft hij u een inkijk in het leven van Johannes de Heer. Maarten Barneveld omlijst de liederen muzikaal middels diverse improvisaties en bewerkingen op orgel. Het programma is opgebouwd volgens de thematiek die Johannes de Heer volgde: Verzoening, Vervulling en Verlossing. Eternal Joy zal aan het begin van de avond één lied zingen.

Johannes de Heer
Rotterdam, 23 mei 1866 – Driebergen, 16 maart 1961



Johannes de Heer Zangavond

Votum en groet (Sela) gezongen door Eternal Joy

Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.

Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met Zijn Geest in ons.

Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.

Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met Zijn Geest in ons.
Halleluja, halleluja, amen!
Halleluja, halleluja, amen!

SAMENZANG

JdH 57 Er komen stromen van zegen

1. Er komen stromen van zegen.
Dat heeft Gods Woord ons beloofd;
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.

Refrein:
Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

2. Er komen stromen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal 't zijn:
op de valleien en bergen
al er nieuw leven dan zijn.

Refrein:

Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

3. Er komen stromen van zegen,
zend ons de Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
geef z' ons voortdurend, o Heer.

Refrein:

Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

OPENING, INLEIDING EN GEBED

JdH 149 Groot is uw trouw

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
Groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt.
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
Groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

JdH 34 Dat ons loflied vrolijk rijze

1. Dat ons loflied vrolijk rijze,
dat het klinkt tot Uw eer.
Dat der kind'ren mond U prijze
voor Uw gunst en goedheid Heer.

Refrein:

Looft de Heer! Looft de Heer!
Halleluja! Halleluja!
Halleluja! Zingt Zijn eer!

2. Boven bidden, boven denken,
hebt Gij aan ons welgedaan;
neen, wij kunnen U niets schenken,
neem ons staam'lend lied slechts aan.

Refrein:

Looft de Heer! Looft de Heer!
Halleluja! Halleluja!
Halleluja! Zingt Zijn eer!

3. De Eng'len en der zaal'gen koren
prijzen U in 't hemelhof.
Ook naar kind'ren wilt Gij horen;
uit hun mond bereidt G' U lof.

Refrein:

Looft de Heer! Looft de Heer!
Halleluja! Halleluja!
Halleluja! Zingt Zijn eer!

JdH 657 Ik wil zingen van mijn Heiland

1. Ik wil zingen van mijn Heiland,
van Zijn liefde wondergroot,
die Zichzelve gaf aan 't kruishout
en mij redde van de dood.

Refrein:

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met Zijn bloed kocht Hij ook mij:
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

2. 'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf;
hoe in liefde en genade
Hij 't rantsoen gewillig gaf.

Refrein:

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met Zijn bloed kocht Hij ook mij:
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

3. 'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen,
spreken van Zijn grote kracht,
Hij kan overwinning geven,
over zond' en satans macht.

Refrein:

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met Zijn bloed kocht Hij ook mij:
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

4. Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij 't leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.

Refrein:

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met Zijn bloed kocht Hij ook mij:
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

JdH 13 Ik wandel in het licht met Jezus

1. Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk're dal ligt achter mij.
En 'k weet mij in zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle Vriend is Hij.

Refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

2. Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon.
En 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.

Refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

3. Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd.
Met Hem verrezen tot nieuw leven,
Volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

4. Ik wandel in het licht met Jezus,
o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt te midden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.

Refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

JdH 197 Volle verzeek'ring

1. Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!
Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed.
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn,
wedergeboren door Jezus' bloed.

Refrein:

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
In mijnen Heiland; Jezus is mijn!
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
In mijnen Heiland; Jezus is mijn!

2. Voll' onderwerping, Zijn eigendom,
in Hem te rusten, heerlijk genot!
't Eigen ik doden, Zijn wil alleen,
rijk in mijn Heiland, leven voor God.

Refrein:

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
In mijnen Heiland; Jezus is mijn!
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
In mijnen Heiland; Jezus is mijn!

3. Volle verlossing, gans vrij te zijn,
'k mag alles leggen in Zijne hand;
't harte naar boven, 't oog hemelwaarts,
zo Jezus volgen naar 't vaderland.

Refrein:

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
In mijnen Heiland; Jezus is mijn!
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
In mijnen Heiland; Jezus is mijn!

4. Volle bewustheid; Hij leeft voor mij!
Dit geeft mij blijvend, heerlijk genot!
'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij,
'k mag nu steeds leven voor mijne God.

Refrein:

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
In mijnen Heiland; Jezus is mijn!
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
In mijnen Heiland; Jezus is mijn!

JdH 722 Kroon Hem met gouden kroon

1. Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijne troon!
Hoor, hoe het Hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak! Mijn ziel en zing
van Hem, die voor U stierf,
en prijs Hem in all'eeuwigheên,
Die 't heil voor u verwierf.

2. Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal
wat Hij voor 't mensdom deed.
De Eng'len om Gods troon;
all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer
voor zulke wond're pracht.

3. Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee;
't klink' over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt,
en vrede heerst alom,
wordt d' aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, Kom!

DANKGEBED

Glorieklokken 52 Lichtstad met uw paarlen poorten

1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

2. Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water,
door de gouden godsstad vloeit.

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zand-woestijn,
waar zij rusten van hun werken
bij de springende fontein.

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

4. Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem.
In die stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem.

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

Deze avond werd u en jou aangeboden door
Gospelkoor Eternal Joy o.l.v Maarten Barneveld (dirigent).

Heb je ook zin om mee te zingen in het koor?
Meld je dan bij één van de koorleden, via de site of mail naar
eternaljoyrijssen@gmail.com

Kijk voor meer informatie op www.eternaljoy.nl

Van harte welkom op de repetities, elke woensdagavond van
20.00-21.30u in
De Hoeksteen
Kroonweide 2
Rijssen

Voor morgen een goede zondag!